

INTROARK

NÅR I KOMMER TIL EN LYTTEPOST STARTER I MED AT LÆSE HØJT FRA DETTE INTROARK. DEREFTER LØSER I OPGAVERNE PÅ OPGAVEARKET.

LYTTEPOST 1: LIGESTILLING

I står under det store kirsebærtræ. Overskriften er "Ligestilling" – romantisk, ik! Lyt til fortællingen her ved den første lyttepost og læg mærke til de her begreber – At være frue, at være ligeværdige, at være en ildsjæl, at være uddannet, at sætte usynlige spor, at have indflydelse, at have frihed.

Når fortællingen er færdig, kan I gå sammen to og to og tale om begreberne – Hvad betyder de for jer? Ved at bruge nogle af ordene skal I svare på spørgsmålet på opgavearket: Hvordan kan man være forskellige og ligeværdige på samme tid?

Den næste lyttepost finder I ved at gå sydpå forbi skulpturerne 'Cornucopia' og 'Prosperous Pal' og den lille sø. Når I er fremme, har I udsigt til mini-slottet 'Venligheden'.

LYTTEPOST 2: YTRINGSFRIHED

Ligestilling, som den første lyttepost havde fokus på, er en forudsætning for, at alle har lige ret til og mulighed for at sige deres mening – at der er ytringsfrihed. Lyt til lyttepost 2 og læg mærke til at man kan have radikale tanker, at man kan være udsat, feminist og provokerende. Demokrati betyder at vi kan enes selvom vi ikke er enige! Det kræver at vi lytter til hinanden og prøver at forstå hinandens meninger. Vi har ret til at ytre os – altså sige vores mening. Det er ytringsfrihed. Med retten til at sige noget følger pligten til at lytte. Men skal kunne argumentere, altså forklare, hvad man synes, og lytte til og prøve at forstå andres synspunkt.

Lyttepost 2 handler om Matilde på 20 år, som i 1851 skrev en bog om, at kvinder har brug for den samme frihed som mænd. Det var en radikal holdning dengang – altså et synspunkt man synes var vildt! Derfor tog Matilde ned til Marie og Grundtvig på Rønnebæksholm for at få lidt fred fra alle de ytringer imod hendes holdning, som fløj om ørene på hende inde i København.

Grundtvig mente at kærlighed er en frigørende kraft, der holder sammen på vores samfund. At vi skal give plads fremfor at begrænse hinanden. Her er en bid af Grundtvigs digt "Nu skal det åbenbares":

*Da skal man forskel kende, på solskin og på lyn,
skønt begge de kan brænde og skabe klare syn,
thi, som fornuften giver, det ene lys opliver,
det andet slår ihjel!*

Med ord har Grundtvig skabt et billede på, at to ting der begge 'brænder' og 'lyser', enten kan 'oplive' eller 'slå ihjel'. Man skal altså kunne se forskel på om noget har en positiv eller en negativ effekt – om det skaber plads eller begrænsning.

I modsætning til i gamle dage kan holdninger i vores tid gå viralt – de kan spredes som ringe i vandet – med lynets hast! Ordet 'viral' kommer fra virus, som betyder at noget spredes fra person til person. Det kan både være positivt og negativt at noget spreder sig – kærlighed eller bakterier, plads eller begrænsning, liv eller død!

Gå til opgavearket, hvor det er beskrevet, hvordan I kan øve jer i at argumentere og i at lytte. Bagefter skal I videre sydpå ned i den store køkkenhave. Vejen går forbi 'Venligheden' og igennem den store 'Portal'.

LYTTEPOST 3: MANGFOLDIGHED

I midten af haven, mellem alle bedene, finder i en stor rosenbusk, der snor sig omkring et stativ. Her er den tredje fortælling. Lyt til lyttepost 3 og læg mærke til, at Grundtvig både snakker om blomster, bønder og om at være bange.

Det er som om Grundtvig vil fortælle os at vi ikke skal være bange. Det er lidt som tidligere, hvor han argumenterede for at give plads frem for at begrænse. Vær positiv fremfor negativ! Det handler også om at vi alle er forskellige, som planterne og farverne. Det er mangfoldighed. Det er det med at være forskellige og lige på samme tid.

Prøv at læs denne sætning af Grundtvig, den er lidt kryptisk, næsten som en gåde: *Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær.* Gå til opgavearket og se, hvad sætningen mon kan betyde. Bagefter skal I gå til lyttepost 4 på kortet.

LYTTEPOST 4: TRO

Mens I lytter til lyttepost 4 kan I prøve at fornemme naturen og landskabet omkring jer. Noget, der er større end os mennesker. Fortællingen handler om, at når der er krige og konflikt og når livet kan være hårdt, giver det mening at tro på noget større, noget, der kan give håb for fremtiden. Giver det mening at nogen vil bestemme over hvad andre tror på? Sådan er det nogen steder i verden og igennem historien. Man kan sige at det er en form for frihed at bruge sin fantasi, at have drømme og har visioner for fremtiden.

Nu skal I gå op mod hovedhuset. Foran den store hvide bygning står et stort træ, her under trækronen er den femte og sidste lyttepost.

LYTTEPOST 5: DEMOKRATI

Samfundet er noget vi alle ejer, i fællesskab. Rønnebæksholm tilhører Næstved Kommune – så det ejer vi sammen! Det man ejer, har man ansvar for. Ligesom der, hvor du bor. Tænk hvis vi ikke låste vores døre og bare kunne gå ind og ud af hinandens hjem!

Ligesom at kunne give hinanden plads, at vise kærlighed, at bruge sin fantasien, så er det at eje noget også en form for frihed. Her bestemmer jeg! Men det er også mig der skal støvsuge....

Grundtvig siger at ordet er levende – ligesom landskabet. Det vil sige at ord kan gro og forandre sig. Har du prøvet at skifte mening og at indrømme at du tog fejl? Det er noget man vokser og bliver klogere af. Vi skifter jo mening fordi at verden interesserer os!

Som den sidste øvelse skal I sprede jer ud på græsplænen og stå i en rundkreds. Kig jer omkring og læg mærke til, at I er et fællesskab. I er forskellige og I har lige meget ret til at være her. I må sige jeres mening, men I skal også lytte og prøve at forstå de andre.



I har lyttet meget på turen rundt i parken. Mens I står i rundkredsen skal I bare nyde stilheden. Måske et håb eller en vision for fremtiden spirer frem?

Hvis du har lyst, kan du skrive dit håb eller din vision for fremtiden på opgavearket og sende den afsted som en papirflyver eller papirbåd. Du er som sagt velkommen til at søsætte den eller give den luft under vingerne her i parken.



Tak fordi at I tog med på jagt!