

På Sporet af Rønnebæksholm



Kan du gætte hvem jeg er?

Jeg blev født i året 1842 her på Rønnebæksholm. Min mor hedder Marie Toft, måske du har hørt om hende? Jeg ejede Rønnebæksholm ligesom min mor ejede stedet før mig. Jeg har sat mine spor på Rønnebæksholm ligesom min mor gjorde og ligesom både dem, der kom før os og dem, der kom efter os gjorde.

Hvad tror du mit navn er?

På skattejagten vil jeg tage dig med rundt til syv af mine favoritsteder på Rønnebæksholm. Ved hvert sted vil du finde et **bogstav** og komme et skridt tættere på at finde mit navn.

Kom godt i gang!

Du skulle netop nu meget gerne befinde dig lige foran hoveddøren til herregården også kendt som **Hovedbygningen på Rønnebæksholm**.

Det er vigtigt, at du bruger kortet over parken og kompasset i hjørnet. Det kommer til at hjælpe dig gevaldigt undervejs. Skattejagten finder sted i området fra Herskabsstalden til og med Herregårdshaven.

Lad os starte! Gå mod nord. Her finder du en bygning, der hedder Herskabsstalden.

I 2021 er det 700 år siden Rønnebæksholm blev nævnt i skriftlige kilder for første gang, hvilket dermed er den officielle datering for stedets tilblivelse. Hele 2021 vil bære præg af, at vi forholder os til Rønnebæksholms plads i tiden – både bagud og fremad. Rønnebæksholm er en lille kulturel biotop, hvor tider mødes midt i omgivelser, der har været og vil være i bevægelse gennem tid. Vi vil bruge året på at relatere samtiden til fortiden og fortiden til fremtiden med Rønnebæksholm som forstørrelsesglas.

1321
R B H
2021

POST 1

Hvis du går mod nord, finder du en flot gul bygning med grønne døre, som hedder Herskabsstalden. Jeg fik stalden bygget, kort tid efter jeg blev gift. I stalden holdt alle vores fine ride- og køreheste til. Ofte gik jeg ned til hestene for at give dem en godbid og de vrinskede altid i hilsen. Prøv du at vrinske ligesom en hest!

For at finde det første bogstav i mit navn, skal du kigge til højre for døren i gavlen af herskabsstalden. Det er det tredje bogstav fra venstre side af.

Hvis du går yderligere lidt nordvest fra Herskabsstalden, finder du en allé.

POST 2

Du står nu ved alléen – en sti omringet af træer, som blev plantet af en mand ved navn Ditlev Wedelsparre, næsten 100 år før jeg blev født. Træerne er alle ens og står på rad og række overfor hinanden, som om de er ved at byde op til dans. Prøv du at byde op til dans, som var du til fint bal på Rønnebæksholm!

For at finde det tredje sidste bogstav i mit navn, skal du finde ud af hvad træerne hedder. Det kan du læse på skiltet forenden af alléen. Det er det første bogstav i træernes navn.

Følg nu alléen først mod øst og dernæst mod sydøst til du når en bygning, der ligner et minislot med tårn og spir.

POST 3

Det fine minislot som du står ved nu, kaldes en pavillon. Det var en gave fra min mor til sin mand og min bonusfar Nikolai Grundtvig. Pavillonen kaldes Venligheden og blev døbt sådan, fordi Nicolai synes, at ham og min mor Marie var rigtig gode venner. Måske har du hørt om Grundtvig før? Du har sikkert sunget mange af hans sange rundt om juletræet eller hørt et af hans digte. Prøv at rime ligesom Grundtvig – Find ord der rimer på slot og gave!

For at finde det tredje bogstav i mit navn, skal du kigge i vinduerne på Venligheden.

Nu skal du finde Herregårdshaven. Den ligger lige i nærheden af Venligheden, i det sydøstligste hjørne af parken. Gå ind til midten.

POST 4

Du befinder der nu midt af Herregårdshaven under den største havepavillon. Når det er sommer på Rønnebæksholm vil haven stå i fuldt flor og sprudle med blomster, bær og grøntsager. Pavillonens tag vil være dækket af blade og blomster, og give skygge for solens stråler. Førhen blev alle frugter, grøntsager og urter, der groede i haven, brugt i vores mad og blomsterne pyntede i vaserne inde i stuerne i Hovedbygningen.

Du kan finde det andet bogstav i mit navn i havepavillo-

nen i midten af haven. Prøv at tælle hvor mange skridt du tager, fra den ene ende af Herregårdshaven til den anden!

Gå tilbage ud af den låge du kom ind ad. Drej til venstre og gå op mod Hovedbygningen, som ligger mod nord. Stop ved den skulptur, der ligner en mand.

POST 5

Ligesom min mor elsker jeg at gå rundt i haven og se på de forskellige træer og planter, som gror der. Min mor og Grundtvig gik også tur her i haven. Dengang var her helt stille. Der var hverken biler eller en stor vej, som der er nu lige ved siden af. Der var kun marker, hvor bønderne dyrkede deres korn. I haven er der i dag også andet end træer og planter – her er kunst! Skulpturen du står ved, er en af dem. Hvor mange skulpturer og kunstværker kan du finde i parken?

For at finde det fjerde bogstav i mit navn, skal du læse skiltet ved skulpturen og finde det næstsidste bogstav i navnet på skulpturen.

Du kan se den næste post nordøst herfra. Det er et lille træhus og nogle træfigurer.

POST 6

Dengang jeg levede på Rønnebæksholm var hele parken min legeplads. I dag findes denne helt specielle legeplads, hvor du kan lave lyde og musik. Tag nogle pinde og brug dem som trommestikker på de sjove og finurlige figurer, syng din yndlings sang imens! Musik og sang er noget, som har fyldt meget her på Rønnebæksholm. Inde i stuerne sang vi salmer, som er sange man synger i kirken. Dem havde min bonusfar Grundtvig skrevet. Du kan læse et af dem lige her på et skilt.

På skiltet, hvor digtet står skrevet – Tag det første bogstav i det andet ord på anden linje og du har fundet det andensidste bogstav i mit navn.

Nu skal du gå på skrå henover den store græsplæne i syd-vestlig retning. På din venstre hånd vil der komme en stald. Du skal fortsætte forbi, ud på gruset, og hen til de store kastanietræer.

POST 7

Du står nu ved en lille sø, hvor fem griffer står i lige linje. For flere hundrede år siden var Rønnebæksholm omringet af vand. Vandet blev brugt til at transportere varer og senere til at give kraft til to møller – én til mel og en til krudt! Selvom meget af vandet svandt ud, var der stadig meget vand dengang jeg levede på Rønnebæksholm. Nu er der næsten ikke noget tilbage. Stil dig ved siden af grifferne og brug din krop til at abe efter!

Griffen er et fabeldyr, der bevogter skatte og hellige steder. Disse griffer vogter over det sidste bogstav som skal give dig hele mit navn.



Kan du gætte hvem jeg er?

Skriv bogstaverne ned undervejs:

— — — — —

Og nu i den rigtige rækkefølge:

— — — — —

Skriv dit svar, navn og mailadresse til info@roennebaeksholm.dk
Har du gættet rigtigt vil du modtage et diplom og være med i en månedlig konkurrence, hvor vinderne trækkes og få besked sidst på måneden.